

Σχέδιο για την προετοιμασία εκπόνησης Δημιουργικής Εργασίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ **ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:** ΠΕ 01(ΘΕΟΛΟΓΟΙ) **ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ I**
ΜΑΘΗΜΑ: Θρησκευτικά, Α΄ Λυκείου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-ΟΥΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ
1. Παράς Παντελής	A3
2. Τσιλίκας Γιάννης	A3
3. Τοκμετζής Γιάννης	A3
4. Τομαράς Σωτήριος	A3

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1 ΤΙΤΛΟΣ

«Το νόημα και το περιχόμενο της γιορτής των Χριστουγέννων»

1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ

Γέννηση, Χριστός, ενανθρώπηση

ΣΚΟΠΟΣ

- Να γνωρίσουν οι μαθητές/μαθήτριες το περιεχόμενο και το νόημα της γιορτής των Χριστουγέννων
- Να αντιληφτούν την σημασία της γιορτής στην καθημερινή ζωή του πιστού
- Να κατανοήσουν την αιτιώδη σχέση πίστης και γιορτής καθώς και τους λόγους που υπαγόρευαν την θέσπιση της γιορτής των Χριστουγέννων

1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ

Μάθημα: Θρησκευτικά Α΄ Λυκείου /ΘΕ : Θρησκευτικότητα /Έννοια: Γιορτή

1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι μαθητές /τριες θα έχουν την ικανότητα να:

- γνωρίσουν το περιεχόμενο εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων
- κατανοήσουν την ουσιαστική σχέση της γιορτής με την χριστιανική παράδοση
- εντόπισουν την επίδραση της γιορτής στην προσωπική τους καθημερινότητα

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

<https://el.wikipedia.org/wiki/Χριστούγεννα>

<https://agonigrammi.wordpress.com/2009/12/21>

1.7 Βιβλιογραφία

“Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία”, Α΄ Γενικού Λυκείου, “Χριστούγεννα η γιορτή της ενανθρώπησης του Θεού”, σελ. 41-45



El Greco, Η προσκύνηση των Ποιμένων, 1603-1605 ελαιογραφία σε μουσαμά, Βαλένθια

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αν ο Χριστός γεννήθηκε το φθινόπωρο, τότε γιατί οι περισσότεροι Χριστιανοί γιορτάζουν Δεκέμβριο; (Οι Χριστιανοί που ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο γιορτάζουν και αυτοί στην ουσία τα Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου, γιατί με το παλαιό Ιουλιανό ημερολόγιο η 25η Δεκεμβρίου συμπίπτει με τις 6 Ιανουαρίου με το δικό μας ημερολόγιο).

Η αλήθεια είναι απλή. Όταν τον 4ο αιώνα μ.Χ. η επίσημη εκκλησία αποφάσισε να θεσπίσει ημέρα μνήμης της γέννησης του Χριστού, δεν ήξεραν ποιά μέρα να διαλέξουν. Υπήρχαν διάφορες προτεινόμενες ημέρες, και μία από αυτές ήταν και η 25η Δεκεμβρίου. Στις 25 Δεκεμβρίου οι Ρωμαίοι γιόρταζαν την Dies Natalis Solis Invicti, δηλαδή την Ημέρα της Γέννησης του Ανίκητου Ήλιου. Είναι η εποχή που ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, που ναι μεν είχε νομιμοποιήσει και εν μέρει αποδεχθεί τον Χριστιανισμό, παρέμενε όμως ακόμη ιερέας της λατρείας του ηλίου, προσπαθεί να φέρει τους δύο κόσμους, Χριστιανισμό και Ρωμαϊκή κουλτούρα, πιά κοντά. Έτσι λοιπόν, είτε με την επιρροή του, είτε προς τιμή του, οι Χριστιανοί θέσπισαν την 25η Δεκεμβρίου.

Πρώτη ιστορική αναφορά σε Χριστούγεννα που να γιορτάζονται στις 25 Δεκεμβρίου είναι το έτος 336 μ.Χ. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος πέθανε το 337 μ.Χ. ένα χρόνο δηλαδή μετά τα πρώτα Χριστούγεννα! Οπότε η 25η Δεκεμβρίου δεν έχει καμία σχέση με τη γέννηση του Χριστού.

Δεν ήταν χειμώνας

1. **Η απογραφή.** Λίγο πριν γεννηθεί ο Ιησούς, ο Καίσαρας Αύγουστος διέταξε να «απογραφεί όλη η κατοικημένη γη». Ο καθένας έπρεπε να απογραφεί «στη δική του πόλη», κάτι που μπορεί να απαιτούσε ταξίδι μιας εβδομάδας ή περισσότερο. ([Λουκάς 2:1-3](#)) Ένα τέτοιο διάταγμα—το οποίο πιθανότατα αποσκοπούσε στην ενίσχυση του φορολογικού συστήματος και στη διευκόλυνση της στρατολόγησης—θα προκαλούσε δυσαρέσκεια οποιαδήποτε εποχή του έτους. Προφανώς, λοιπόν, ο Αύγουστος θα απέφευγε να επιτείνει τη δυσαρέσκεια των υπηκόων του αναγκάζοντάς τους να κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι μέσα στην παγωνιά του χειμώνα.
2. **Τα ποιμνία.** Οι ποιμένες «έμεναν στο ύπαιθρο και φύλαγαν με βάρδιες τα ποιμνιά τους τη

νόχτα». ([Λουκάς 2:8](#)) Το βιβλίο *Καθημερινή Ζωή στην Εποχή του Ιησού (Daily Life in the Time of Jesus)* αναφέρει ότι τα ποιμνία έμεναν στο ύπαιθρο από «την εβδομάδα πριν το Πάσχα [τέλη Μαρτίου]» μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Έπειτα προσθέτει: «Από αυτό και μόνο μπορεί να φανεί ότι η παραδοσιακή ημερομηνία για τα Χριστούγεννα, στο καταχείμωνο, είναι απίθανο να είναι σωστή, αφού το Ευαγγέλιο λέει ότι οι ποιμένες βρίσκονταν στους αγρούς».

Ήταν αρχές φθινοπώρου

Μπορούμε να υπολογίσουμε πότε γεννήθηκε ο Ιησούς μετρώντας αντίστροφα από το θάνατό του, ο οποίος έλαβε χώρα την άνοιξη του έτους 33 Κ.Χ (Κοινής Εποχής)., και συγκεκριμένα το Πάσχα, στις 14 Νισάν. ([Ιωάννης 19:14-16](#)) Εφόσον ο Ιησούς ήταν περίπου 30 χρονών όταν άρχισε τη διακονία του, η οποία διήρκεσε τριάμισι χρόνια, λογικά γεννήθηκε στις αρχές φθινοπώρου του 2 Π.Κ.Χ.(Προ Κοινής Εποχής)

Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Χριστός θα πρέπει να γεννήθηκε το 4 ή το 5 π.Χ. κατά το μήνα Μάρτιο ή Απρίλιο. Η απογραφή που είχαν διατάξει οι Ρωμαίοι και που ανάγκασε τον Ιωσήφ με τη Μαρία να μετακινηθούν στη Βηθλεέμ τοποθετείται χρονικά στο 5 π.Χ. Η καθιέρωση της εορτής της Γέννησης στις 25 Δεκεμβρίου έγινε για να συμπίπτει με την παγανιστική γιορτή των Ρωμαίων του «Sol Invictus» (Ανίκητου Ηλίου) και να μην έχουν πρόβλημα οι πρώτοι Χριστιανοί.

Πρέπει οι Χριστιανοί να γιορτάζουν τα Χριστούγεννα;

Καλό ερώτημα. Η απάντηση βρίσκεται στο τι ακριβώς εννοούμε με τη λέξη "γιορτάζω". Η Γραφή δεν μας ζητά να θυμόμαστε τη γέννηση του Χριστού. Και όπως είδαμε, ούτως ή άλλως, ο Χριστός δεν γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου. Οπότε ο Χριστιανός δεν έχει θρησκευτική υποχρέωση να γιορτάζει Χριστούγεννα. Από την άλλη, δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό στο να θυμόμαστε τη γέννηση του Χριστού ως ιστορικό γεγονός. Και αφού ο κόσμος έχει μάθει να σκέφτεται τον Χριστό λίγο περισσότερο τα Χριστούγεννα από ότι τις άλλες εποχές του χρόνου, είναι καλό να συμμετέχουμε σε αυτή την αναγνώριση της ενανθρώπισης του Χριστού.

Από την άλλη οι διασκεδάσεις, τα φαγοπότια, τα γλέντια, οι έξοδοι στα νυχτερινά κέντρα, τα υπερβολικά έξοδα που συνοδεύουν συνήθως τα Χριστούγεννα, δεν τιμούν καθόλου τον Χριστό. Ας τιμήσουμε τον Χριστό με απλότητα ζωής και βοηθώντας όχι τους έχοντες με ακόμη περισσότερα πράγματα, αλλά τους μη έχοντες με αγαθοεργίες.

Οικονομική σημασία των Χριστουγέννων

Δυστυχώς όμως αυτή η ιστορία έχει πάψει προ πολλού να εξυπηρετεί τις όποιες θρησκευτικές, συναισθηματικές ή ψυχικές ανάγκες των ανθρώπων. Προσφέρει μόνον δικαιολογίες στις πολυεθνικές και στα διάφορα ιερατεία να πλουτίζουν ανά τον κόσμο.

Στο σύγχρονο κόσμο τα Χριστούγεννα έχουν ιδιαίτερη σημασία για την καταναλωτική αγορά. Όλα σχεδόν τα έθιμα των Χριστουγέννων δημιουργούν σημαντική διακίνηση προϊόντων. Ο τζίρος της παιχνιδοβιομηχανίας κατά τη διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων αγγίζει το μισό των ετήσιων πωλήσεων. Τώρα πώς συνδυάζονται με το πνεύμα των Χριστουγέννων τα δώρα, οι πλαστικές φάντες, τα κινέζικα λαμπιόνια, ο Άγιος Βασίλης της Coca cola ,τα

στολισμένα δέντρα, τα παιχνίδια, τα αμερικάνικα τραγούδια, οι γαλλικές σαμπάνιες, τα ρεβεγιόν, τα μπουζούκια, οι γαλοπούλες, οι τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ταινίες, αυτό μόνον οι καταναλωτικοί «πιστοί» το ξέρουν.

.....